

Tak!

Kære liv & glade dage. Vi er ni børn i afdelingen Fjordli på Schubertsminde, der gerne vil takke jer for den oplevelse vi fik torsdag d. 13. oktober 2011. Vi fik sponsoreret penge til at komme i Legoland og derefter ud og spise på bones i Esbjerg.

Vi kørte mod Legoland ved 11 tiden. Vi startede med at gå i busserne. I Legoland fik vi prøvet en hel masse, bl.a. Extreme Racer, Dragen, Templet og Lego toget. Kålormen var meget sjov. Cowboy land var godt nok også meget spændene og livagtig. Vi fik prøvet træstammerne, de var også rigtig sjove. Især Kanonerne var sjove, men også meget våde! Vi havde nogle super fede timer i Legoland, og alle havde smil på læben.

Efter Legolandsturen kørte vi mod Esbjerg. Vi gik ind på Bones for at finde vores bord. Bones er en rigtig hyggelig restaurant, vi kom lige i halloween – tiden, så der var pyntet op med halloween temaer over det hele, det var med til at skabe god og hyggelig stemning. Det var en rigtig hyggelig aften, alle var i godt humør og maden smagte dejligt!

De fleste af os fik de traditionelle spareribs som bones er kendt for. Det var lækkert. Vi fik alle fri salatbar, til maden. De to mindste drenge fik halloween masker, som de selv skulle farvelægge, det var de helt vilde med.

Da vi havde spist hovedretten og fået hyggesnakket i en times tid, skulle vi have dessert. Desserten var fri softice med alt fra chokolade kugler til vaffelstænger som tilbehør. Selvom vi havde spist os mætte i spareribs og salatbar, kunne vi nu godt klemme lidt lækkert is ned. Da det var fri softicebar, kunne vi tage så mange gange vi måtte, men de fleste var prop mætte efter en stor portion. Da vi alle havde spist dessert var det blevet mørkt udenfor og vi skulle til at tage hjem. Vi havde en hyggelig hjemtur i busserne med sang og sjov, alle havde haft en god dag og var derfor i godt humør!

Endnu engang vil vi sige jer tusind tak for oplevelsen, den vil vi sent glemme.

De kærligste hilsner fra børn & unge på Fjordli.