

Kære Liv og glade dage

Solskifte var i sommer en tur i Spanien. Vi kørte i to af Schuberts Mindes minibusser hele vejen ned til byen Canilla de Aceituno, i den sydlige del af Spanien, som ligger meget tæt på Malaga. På vejen derned holdt vi ind ved Fleggaard ved den tyske grænse for at fylde busserne med slik og sodavand. Der var godt og vel 3200km ned til Canilla de Aceituno. Vi skulle bo hos ægteparret Bente og Jørgen Berthelsen, som, efter at havde set vores Tv-udsendelse, havde tilbudt Schuberts Minde, at nogle få unge og voksne kunne komme ned til dem og bo i en ferie e.l. Det dejlige tilbud benyttede vi os så af, og siden vi havde sparet på sommerferiepengene i 2 år, ved at tage på nogle billigere ture i sommerferierne, kunne det godt lade sig gøre. Vi kørte af sted meget tidligt lørdag morgen, og var der først søndag aften. Da vi ankom hjemme hos Bente og Jørgen blev vi modtaget godt, og vi blev vist rundt i deres hus. De havde også et hundepensionat bygget til omme bag deres hus. De havde 4 hunde som de selv ejede, og 5 som de passede. Efter at vi var blevet vist rundt, slog vi nogle telte op da der ikke var plads til, at alle kunne sove indenfor. Da vi så endelig havde fået slået telte op og pakket ud, hoppede næsten alle i swimmingpoolen. Den var ikke så stor, men der var plads til alle, og vandet var ikke så koldt. Resten af aftenen sad vi udenfor og hyggesnakkede med Bente og Jørgen. Om mandagen var vi inde i selve Canilla de Aceituno og prøve at få rigtig spansk tapas, og resten af dagen slappede vi af hjemme hos Bente og Jørgen. De næste par dage var vi på Picasso museet inde i Malaga, hvor vi også badede i havet. Der var også nogle af os, som gik ind til byen om aftenen, for at handle. Torsdag var vi i badelandet Aquavelis, som vi havde fået penge af jer til at betale for entreen. Det var et stort udendørs badeland, med et kæmpestort bølgebassin hvor der kom nogle kæmpe bølger en gang i mellem. Der var også 3 store vandruksjebaner som var meget vilde, og de blev flittigt brugt, af både børn og voksne hele dagen. Efter vi havde været i badeland tog vi hjem og slappede af inden vi skulle ud og spise på Bentes datters restaurant. Vi fik noget rigtig lækker mad, og vi hyggede os virkelig meget. Fredag gik turen hjemad, og vi fik taget pænt afsked med Bente og Jørgen. På vejen hjem var vi inde på en McDonald's i Frankrig, hvor de ikke var så gode til engelsk, så det var lidt besværligt for dem, men vi fik det vi bestilte, og vi havde det sjovt. Vi holdt også ind ved Fleggaard igen og den her gang fyldte vi bogstavelig talt busserne med slik og sodavand. Vi havde en rigtig god tur, og vi har fået en masse gode minder, som vi vil huske i lang tid hvis ikke for evigt.

Med venlig hilsen

Børn og unge på Solskifte.